

8

BIBLIOTHEEK
VAN AMSTERDAMSE
HERINNERINGEN

Nieuw-West

6

BIBLIOTHEEK
VAN AMSTERDAMSE
HERINNERINGEN

De Pijp



p en af. Hij
en op mijn
e hele dag

De Hitler van de Lutmastraat

Eind jaren dertig woonde er recht tegenover ons in de Lutmastraat een NSB-gezin.

Vader, moeder en twee volwassen zoons. Als die elkaar voor het huis ontmoetten riepen ze 'Hou Zee', brachten de NSB-groet en klakten met hun hakken tegen elkaar. Zo fanatiek waren ze. Maar vooral die vader was een rotzak. Hij hield ervan om iedereen te terroriseren die het niet met zijn politieke opvattingen eens was. Door de week werkte hij als postbode in de Gerard Terborgstraat. Hij liep kaarsrecht; alsof hij een bezemsteel had ingeslikt.

Omdat hij wijkhoofd bij de NSB was, kregen ze geregeld andere NSB'ers over de vloer, soms wel twintig of dertig tegelijk. Je zag hem dan in de volle huiskamer met veel gebaren een speech afsteken. Daarna gingen de NSB'ers elk met een arm vol kranten. *Volk en Vaderland*, weer weg. Zij gingen die dan